



SINT VITUS

Oud-Katholieke Parochie, Melkpad 12, Hilversum

Juni 2013

KERKENNACHT

Voor het eerst doen de kerken van Hilversum dit jaar mee aan de Kerkennacht. En zo ook de OK St. Vitus. Maar wat is dat nu precies, die kerkennacht? Op de website kerkennacht.nl staat het zo: *een tweejaarlijks oecumenisch evenement in Nederland, maar ook in diverse andere Europese landen, waar tal van kerken en gebedshuizen in een weekend hun deuren openen en nieuws- en leergierige bezoekers laten meegenieten van waar zij goed in zijn.* Voor onze parochie betekent het dat op zaterdag 22 juni vanaf 13.00 uur tot 's avonds een uur of twaalf de deuren open zullen staan en we ervoor gaan zorgen dat bezoekers ook wat te beleven krijgen. En zo zou het zo maar kunnen zijn dat er op het plein voor de kerk kraampjes zijn met informatie, koffie, thee en sapjes, dat de kerk een expositie herbergt van het beste werk van oud-katholieke parochianen, dat op het buitenpodium achtereenvolgens popmuziek van NoButs en een uitvoering van delen van het *Quatuor pour le fin du*



temps van Olivier Messiaen klinken en als het eenmaal donker is, het in de kerk doorgaat met projecties over de zeven werken van barmhartigheid, een muzikale en textuele hommage hommage aan de vermoorde bisschop Ramento van de Filippijnse kerk gebracht zal worden en een uitvoering van het *Stabat Mater* van Charpentier zal klinken, uitgevoerd door Bart Klijnsmit en collega's. Houd verdere publicaties in de gaten, kom en neem anderen mee!

MISSA BREVIS

Tijdens de viering op zondag 23 juni zal de Missa Brevis Sancti Joannis de Deo van Josef Haydn worden uitgevoerd door kerkkoor, strijkersensemble en basso continuo. De bijnaam van deze mis is ook wel de kleine orgelmis, omdat het Benedictus een prachtige orgelsolo heeft. Missa Brevis is eigenlijk een korte mis, zo wordt de tekst van het gloria en credo op een speciale manier gezongen. De sopranen, alten, tenoren en bassen zingen tegelijkertijd ieder een eigen stuk tekst van het gloria en credo. Op deze manier gaat het snel en wordt toch de gehele tekst gezongen.

De eucharistieviering begint om 10.00 uur.



JUBILEUM OUD-PASTOOR

Emeritus priester Niek van Ditmarsch viert zijn vijftigjarig priesterjubiläum op zondag 9 juni aanstaande in de Ste. Gertrudis in Utrecht, de parochie waar hij zich nauw mee verbonden voelt. 'Het is mijn wens dat deze viering zal plaats vinden te midden van onze gemeente, op zondagmorgen met alles erop en er aan,' aldus de jubilaris. In de vorige eeuw was Niek van Ditmarsch bijna 21 jaar pastoor van onze Hilversumse parochie. In 1986 nam hij afscheid van de St. Vitus op het Melkpad om pastoor te worden in Utrecht. De jubileumviering in Utrecht begint om 10.00 uur. Zie ook utrecht.okkn.nl.

Ziek

Na een verblijf in het ziekenhuis is Bettie Moleman overgebracht naar 'Overbosch' (Soestdijkerstraatweg 102 in Hilversum) om verder aan te sterken.

Ben van Wettum is gevallen en kneusde daarbij zijn been en schouder. Hij kan dan ook voorlopig niet naar buiten.

Rachel de Moor is een paar jaar geleden geopereerd aan een hernia. Het ging een tijd goed, maar helaas is de hernia teruggekomen.

We wensen Bettie, Rachel en Ben veel sterke toe.



ACTIVITEITEN

Religieus erfgoed

Ook dit jaar organiseert de Stichting Kerkarchitectuur Hilversum weer twee open kerkdagen in het kader van het religieus erfgoed in Hilversum. Dit jaar zijn de deelnemers: de Grote Kerk, de Regenboogkerk, het Leger des Heils, de rooms-katholieke St. Vitus, de oud-katholieke St. Vitus en de kerk Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opneming. Het thema is 'Kunst in de kerk'. De deelnemende kerken zijn open op 22 juni en 20 juli van 13.00 uur tot 16.30 uur.

Catechese 11+

Het seizoen zit er weer bijna op. Op zondag 16 juni hebben we de laatste bijeenkomst van de elfpluscatechese om 11.30 uur in de bestuurskamer van de pastorie.

Jongerenbijeenkomst voor 16-25 jaar

Jongeren vanaf 16 tot en met 25 jaar zijn op 16 juni om 17.15 uur weer van harte welkom in de pastorie voor een maaltijd. Uiterlijk 10 juni opgeven bij Yvonne Hoek of pastoor Leen Wijker.

PELGRIMSZEGEN

Het is drie jaar geleden, dat ik op pelgrimage ging naar Santiago de Compostela. Een ritueel dat kan plaats vinden op de dag van het vertrek is het ontvangen van een pelgrimszegen. Met de pelgrimszegen (Latijn: bene-dicere = goede woorden spreken) wordt de wens uitgesproken dat het de pelgrim goed mag gaan en dat God met hem op weg gaat. Dit is een manier om de aanwezigheid van God in woord en gebaar te ervaren. Deze zegen ontvangen betekent niet alleen dat de pelgrim met God op weg mag gaan en dat hij zich gedragen mag weten door de gemeenschap waar hij deze zegen ontvangt, maar ook dat hij tot zegen voor anderen mag zijn. Deze zegen kan kracht, gedrevenheid, energie en vertrouwen geven. Door dit ritueel sta je samen met bijvoorbeeld parochianen, familie en vrienden met volle aandacht stil bij het vertrek. Voor mij

was het een heel ontroerend moment in de viering om die pelgrimszegen te ontvangen van mijn oude leermeester prof. Jan Visser. Denk ik daar aan terug, dan vind ik dat nog steeds een bijzonder moment. Mijn collega en vriend Jan van der Steen liep destijds een aantal dagen met mij mee om mij op weg te helpen. Op 21 april 2013 ging Jan op weg naar Santiago de Compostela. Hij had mij gevraagd om de pelgrimszegen te geven. Dat vond ik bijzonder om te mogen doen. Ook ik heb hem op weg geholpen door enkele dagen mee te lopen; van Dordrecht via Rotterdam, Oudewater tot in de kathedraal van Utrecht. Ik hoop van harte dat hij zich ook gedragen mag weten door de zegen en het gebed van de kerk. Sowieso hoop ik dat wij allen ons gedragen weten door de zegen van de Eeuwige, die we iedere zondag mogen ontvangen.



AFSCHEID KERKMEESTERS

In de viering van 6 januari jl hebben we, na twee volle ambtstermijnen van vier jaar kerkmeester zijn, afscheid genomen van de kerkmeesters Dio van Maaren en Antonie van Aartsen. Het etentje dat hoorde bij dit afscheid heeft op 12 april jl. plaats gevonden. Het was een zeer genoeglijke avond, waarin nogmaals dank werd uitgesproken voor de inzet van Dio en Antonie.



DANK VOOR GIFT

Graag wil ik het kerkbestuur en de werkgroep die vorig jaar de rommelmarkt heeft georganiseerd, hartelijk bedanken voor hun giften aan het verpleeghuis Elisabeth in de Lage Vuursche.

De activiteitencommissie van het huis heeft ervoor gekozen om met een groot aantal bewoners pannenkoeken te gaan eten in de Lage Vuursche. Om dit te kunnen organiseren en bekostigen hebben ze dankbaar gebruik gemaakt van het geld dat door onze kerk ter beschikking is gesteld. Daarmee hebben ze de bewoners een bijzonder gezellige middag bezorgd. Iets wat zonder deze bijdrage niet had kunnen plaats vinden.

Bij deze, nogmaals heel hartelijk bedankt, namens de activiteitencommissie, verplegend personeel, vrijwilligers en last but not least, de bewoners van verpleeghuis Elisabeth Lage Vuursche.

Monique Nieuwenhuizen

VANUIT HET KERKBESTUUR

Zomersluiting van De Akker

Zondag 7 juli is de laatste zondag van dit seizoen waarop we De Akker kunnen gebruiken voor het drinken van koffie, thee en limonade na de dienst. Op 25 augustus starten we daar weer mee.

Ook is er in juli en augustus geen 'grote kinderkerk'. Wel is er opvang voor de (jongste) kinderen. Van 14 juli t/m 18 augustus in de sacristie, de overige zondagen gewoon in de Akker.

Vergadering met de commissie onroerend goed

Op dinsdag 7 mei zijn Loek Captijn en Hans Jans een deel van de avond aanwezig geweest bij de vergadering van het kerkbestuur. Tot deze commissie behoren tevens onze penningmeesters Margreet Vos en Mario Treffers. Het kerkbestuur heeft haar waardering uitgesproken voor de inzet van de commissie. Wat is er zoal besproken? Ten eerste de procedure voor het toekennen van woningen. Deze procedure zal worden opgesteld door de commissie onroerend goed, in samenspraak met het kerkbestuur. Naast het maken van deze procedure, is het van belang dat er een centrale opslag van belangrijke documenten wordt gerealiseerd. Alle huurovereenkomsten, eigendomsbewijzen, garantiebewijzen én een fysieke wachtlijst voor de woningen zullen worden verzameld en zo nodig alsnog worden opgevraagd. Vervolgens zal alles op een veilige, centrale plaats worden opgeslagen en beheerd. Daarnaast zal er een vijftienjarig plan voor klein onderhoud en een tienjarig plan voor groot onderhoud van het kerkgebouw worden gemaakt. Ook bij het vrijkomen van een woning zal er steeds een begroting worden gemaakt van te verwachten onderhoud. In de categorie 'heel klein onderhoud' zal Hans alvast zelf de boormachine ter hand nemen om de enigszins gammele garderobe te repareren. Samengevat: we willen de zaken goed op orde hebben en op een verantwoorde manier omgaan met ons erfgoed en met het geld, de tijd en de liefde die de voorgaande generaties hierin hebben geïnvesteerd.



BEKENDE ONTMOETINGEN

Volgens inmiddels vertrouwde Hilversumse oud katholieke traditie starten we elke nazomer met de Startzondag. Dit keer een experiment: een parochieweekend!

De jeugd doet niets liever dan 'op kamp' gaan, maar eigenlijk is het voor ons allemaal verrassend om elkaar eens in een andere setting te ontmoeten. En wat langer te blijven hangen dan op zondagmorgen na de dienst.

Met een programma waar voor ieder ruimte is. Stokoud of piepjong. Fit en energiek of krakend en stram. Voor pratenaars en doeners. Voor de wekelijkse kerkganger, maar ook voor wie wat meer aan de zijlijn staat.

Lekker zingen, samen afwassen, wandelen voor wie wil (hopelijk in de zon). Een goed verhaal horen en lekker samen eten. Of gewoon bekenden ontmoeten.

Wie wil mag blijven slapen en napraten bij het kampvuur. Wie liever thuis slaapt is net zo welkom. Dus blijven we heel dichtbij, in Blaricum. Wie geen vervoer heeft, wordt opgehaald en thuisgebracht. Ook zondag voor en na de dienst!

Wanneer? **Zaterdagmorgen 7 september tot zondag 8 september na de lunch.**

Zet de datum vast op de kalender, op de komende voorjaarsvergadering (woensdag 22 mei) volgt meer info!

En wie een goed idee heeft of mee wil helpen, graag! Spreek één van ons aan of stuur een mail naar Anita (a.sonnenschein@kpnmail.nl) of Laurette (laurette.vangeene@keynote.nl).

Anne Marie & Benne, Yvonne, Alice, Annemarie & Herman, Mariëtte S, Anita & Bart, Laurette



CHEVETOGNE EN DAN...

Geen reisverslag dan dat de heen- en terugreis goed zijn verlopen.

Elf personen op bezoek in het Monastère de Chevetogne voor een bezinningsweekend aan het einde van april. Wat zochten wij er en wat hebben we gevonden?

Bezinning, tot zinnen komen en jezelf blootstellen aan een monastieke omgeving waar de wereld even uit beeld is. Een weekend van stilte en innerlijke rust om ontvankelijk te zijn voor wat we wellicht nog niet duidelijk hebben gedefinieerd.

Wie met een verrekijker iets zoekt ziet nooit wat zich vlak voor hem bevindt. Het is beter dichtbij jezelf te blijven. We hebben ons onder laten dompelen in een intense beleving en devotie. De ervaringen zijn verschillend, maar dat het overweldigend is geweest, daar waren we het wel over eens. Een enorme hoeveelheid indrukken en gevoelens die soms ontroerden.

De devotie waarmee de monniken op zoek

zijn naar het contact met God kan een mens jaloers maken. De rijke Byzantijnse liturgie en de soberder Latijnse hebben beide hun eigen waarde, en zijn een verrijking voor de bezoekers van deze gemeenschap.

Het geloof, het vertrouwen dat God er is en in ons werkt, is op zijn minst benadrukt in de overweldigende ervaring dat we niet de enigen zijn die op zoek zijn.

Het was geweldig.

Piet van Vledder



VIERINGEN

Vieringen op zondag beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. Op woensdag is er doorgaans een gesproken eucharistieviering om 9.45 uur. Toegang via de zijdeur van de kerk.

02 juni Eerste heilige communie
23 juni Eucharistieviering met Johannesmis

Extra collecten

2 juni Kerkopbouw
7 juli Publiciteit



COLOFON

Redactieadres

Melkpad 14
1217 KC Hilversum
E-mail: redactie@stvitus.nl

Kopijsluiting

De kopij voor het volgende nummer van de Vitus (de dubbele juli-augustus uitgave) kan worden ingeleverd tot **zondag 16 juni, 16.00 uur**.

Parochiegegevens

Pastoor Drs. L.E. (Leen) Wijker
Melkpad 14
1217 KC Hilversum
Tel: 035 624 80 09
(op werkdagen bij voorkeur tussen 9.15 - 9.45 uur)
E-mail: pastoor@stvitus.nl

Secretariaat kerkbestuur

Erik Molenaar
Middenstraat 61
1381 XB WEESP
Tel: 0294 77 69 77
E-mail: secretarisvitus@live.nl

Penningmeester

M.J.G. (Margreet) Vos - van Buuren
Cameliastraat 13
1214 EZ Hilversum
tel: 06 511 76 332
E-mail: vosvanbuuren@hetnet.nl
ING Bank: 65.84.44.522
Postbanknummer 16.38.69
t.n.v. het OK Kerkbestuur, Hilversum

Ophaaldienst

Wilt u naar de kerk, maar heeft u geen vervoer? Neem dan contact op met Antonie van Aartsen (tel: 035 6859810).

Website

www.stvitus.nl

4

AGENDA

03 juni	Werkweek oud-katholieke spiritualiteit
04 juni	19.30 Kerkbestuur
09 juni	10.00 50-jarig priesterjubileum Niek van Ditmarsch (Utrecht)
14 juni	10.00 Visiedag kerkbestuur
16 juni	11.30 Catechese 11+
	17.15 Maaltijd jongeren 16 - 25 jaar
18 juni	19.30 Leerhuis
22 juni	13.00 Open kerk religieus erfgoed
22 juni	Kerkennacht
23 juni	09.00 Zomerfeest afronding catechese (7-15 jaar)
27 juni	20.00 Bijeenkomst Almere
02 juli	19.30 Kerkbestuur
20 juli	13.00 Open kerk religieus erfgoed

Om alvast te noteren:

7/8 september parochieweekend

SENIOREN

De door vrouwenvereniging Priscilla georganiseerde senioren-spelmiddag-met-high-tea op 25 april was een volgens alle aanwezigen een geslaagde middag!



AANBEVELING COLLECTE KERKOPBOUW - JUNI 2013

Hoe vitaal zijn wij als parochie en hoe aantrekkelijk voor hen, die God zoeken of zich niet meer thuis voelen in hun eigen kerk? Wanneer we zelf in ons geloof groeien, kunnen wij ook de vreugde van het geloof met anderen delen.

Precies daarover gaat het ook als we het over kerkopbouw hebben: van de kerk opnieuw een beweging maken. Dat moet in de parochies gebeuren, maar dat gebeurt ook door het nemen van verschillende, goedgekozen en goedgerichte nieuwe initiatieven.

In deze nieuwe initiatieven wordt de waarde van het Oud-Katholiek zijn als het ware opnieuw ontdekt. De inspiratie van het begin komt er weer opnieuw tot leven. En daarmee doen we allemaal ons voordeel...

Aan dergelijke initiatieven zijn natuurlijk kosten verbonden. We doen dan ook een beroep op u om royaal deze collecte te gedenken.

Het Collegiaal Bestuur