

Kleine Enquête

Over livestreams en videocommunicatie in coronatijd
vanuit de oud-katholieke parochie St. Vitus aan het Melkpad, Hilversum, 2020-2021



Vanaf medio maart 2020 tot april 2021 zijn er vanuit de oud-katholieke St. Vitusparochie in Hilversum ruim 60 videoprogramma's* geproduceerd om het gemis aan fysieke samenkomsten in coronatijd op te vangen. Van korte avondgebeden, vooraf opgenomen meditatiemomenten ('Opmaat naar de zondag'), livestreams van zondagvieringen en uitvaarten van parochianen tot live-registratie van bijzondere momenten rond Allerzielen, Kerst en Aswoensdag. Doel was om de onderlinge verbondenheid van de plaatselijke parochie te stimuleren vanuit de kalender van het liturgisch jaar. Daarbij is een overlap met de landelijke uitzendingen van vieringen (eerst vanuit Amersfoort, toen uit Utrecht en Haarlem) vermeden.

Deze enquête had tot doel om te weten te komen hoe deze middelen (gecombineerd met een tweewekelijkse nieuwsbrief, een parochie-app, een brochure voor de 40 dagentijd, en veel stimulans tot onderling contact) zijn benut en gewaardeerd, om daar voor de komende tijd, ook al zouden de corona-maatregelen worden opgeheven, lering uit te trekken.

De enquête bestond uit zeven meerkeuzevragen met mogelijkheid tot commentaar en zes open vragen. De vragen werden gepubliceerd via de parochie-website en zijn beantwoord door in totaal 41 parochianen.

*Zie [de lijst op de website](#) of zie [hier het parochie YouTube kanaal](#).

02 - Hoeveel 'parochie-uitzendingen' heeft u gezien?



“

- Vooral de opmaten.
- Fijn om op die manier met elkaar verbonden te zijn.
- De opmaten bekeken.
- Prettig om verbonden te blijven en soms inspirerend.
- Het was heel mooi en ik keek er steeds naar uit.
- Heb niet alle getijdengebeden van Victor gezien.
- Het was voor mij erg plezierig om op deze wijze de band nog enigszins te behouden. De vieringen in Utrecht geven mij niet het gevoel van een band.
- Vaak live, maar ook vaak op een ander moment.
- Mooi.
- Allemaal met plezier bekeken. Vanzelfsprekend 'doet' de ene Opmaat je meer dan de andere, maar dat is onvermijdelijk. Ook de afwisseling b.v. met de askruisjes op het kerkplein, het helpt allemaal om je goed bij de liturgische kalender te houden.
- Ik keek er naar uit!
- Ik vond de meesten geweldig. Zeer professioneel. Het komt meer binnen dan soms op zondag in de kerk.
- Met name de Opmaten naar de zondag en de 'specials', zelden de misvieringen.
- Ik heb er heel wat gekeken en probeer het ook zo veel mogelijk.

03 - Hoe lang kijkt u naar een uitzending?



“

- Zo fijn dat die kansen er zijn om later te kijken als ik er de tijd voor heb.
- Opmaten meestal helemaal, livestream diensten scrol ik doorheen.
- Soms sla ik de zang over.
- Ik probeer wel de hele uitzending te kijken maar met name bij de muziek verslapt mijn aandacht.
- 70% gezien, schat ik
- Soms kijk ik nog een onderdeel terug als iets me speciaal treft.
- Wel het meeste

04 - Waardering live-uitzendingen van vieringen in Corona-tijd (met max. 30 kerkgangers)



“

- Deze heb ik niet gezien
- Ik kan helaas niet iedere week naar Hilversum, maar nam graag de mogelijkheden waar die er waren.
- M.u.v. begrafenisplechtigheden geen live-uitzendingen van de vieringen gevolgd.
- Niet gekeken.
- Probeer fysiek aanwezig te zijn. Live uitzending is lang, moeilijker om aandacht erbij te houden.
- Betrokken blijven bij een standaard viering via scherm vind ik lastig.
- Heb ze niet gezien omdat ik altijd in de kerk aanwezig was.
- Ik ben bijna bij alle vieringen 'live' in de kerk geweest en vond dat erg fijn.
- Maar ik was meestal in de kerk
- De dynamiek van thuis kijken naar een 'gewone' kerkdienst is veel minder dan er live bij zijn. Ik heb dan de neiging bv alleen te kijken of de preek mij aanspreekt of de voorbeden.
- Probeerde vooral zelf aanwezig te zijn... Maar vieringen goed in beeld gebracht.
- Een misviering op tv spreekt mij niet zo aan. De vorm en het tempo lenen zich beter voor 'live' aanwezigheid dan via tv. Ik kijk ook liever naar een film of serie speciaal gemaakt voor het scherm dan naar een gefilmd theaterstuk: het scherm bepaalt hoe ik een uitzending waardeer.
- Het is echt een zegen voor mensen zoals ik die thuisgebonden zijn, om zo toch de dienst mee te kunnen maken. Het cadeau van corona, noem ik al deze onlinemogelijkheden.

05 - Waardering 'Opmaat naar de zondag'



“

- Opmaat naar Pasen 2021: goed gedaan!
- De voorbereidingen 40 dagen tijd in 2020 met Jutta: super top! Ademloos geluisterd. Opmaten dit jaar vond ik persoonlijk minder aanspreken. Geert Jan Blanken met muziek en zang geweldig maar het hele verhaal over Kierkegaard kon mij niet boeien. De meditaties in de goede week 2021 met Joris Vercammen duren mij te lang, aandacht dwaalt af.
- Creatief en origineel ingevuld. Erg leuk dat verschillende parochianen erbij zijn betrokken, Van jong tot oud.
- Kort en bondig.
- Actueel, origineel.
- Juist in deze tijd waren de opmaten vaak heel bijzonder en ze lieten je nadenken.
- Dan was het toch een begin zonder kerkdienst
- Inhoudelijk mooi vormgegeven momenten van bezinning en herkenning (kerk, de mensen die eraan meewerkten, etc.).
- Mooi om een andere invalshoek dan een viering te hebben, aandacht voor alle geledingen parochie.
- Ik vond de meeste inspirerend en fijn ook zo af en toe een mededeling over het parochie leven. De viering met de kinderen en de stenen vond ik heel goed. Ook de manier waarop pastoor Marieke het doet grenst aan het professionele
- Blij met de creativiteit, het betrekken van parochianen, het aanpassen van een viermoment aan het medium.
- En sommige zeer goed.
- De Exodus-verhalen van ontheemde kunstenaars konden mij minder boeien. Te lang, te weinig verband houdend met het eerste deel van de uitzending.
- Mooie afwisseling en sterke inhoud met Joris Vercammen, die weet echt tot nadenken aan te zetten
- Ik bewonder eigenlijk altijd de creativiteit. Vind het prettiger als de Opmaat komt vanuit de kerk i.p.v. vanaf het kerkplein. Dit laatste vooral omdat ik nog wel eens een opmaatje aan vrienden heb doorgestuurd.
- Door de opzet veel meer gericht op 'televisiekijken', de dynamiek is prettiger, aansprekender.
- Steeds weer verrassend.
- Kort maar krachtig.
- Inspirerend.
- Prachtig gemaakt voor tv en YouTube. Mooi vormgegeven, kort en krachtig, vernieuwend, zonder last van traditie en regeltjes.
- O wat waren die prachtig! Petje af hoor, echt vakwerk. Hilversum waardig.

06 - Waardering 'Specials', zoals Allerzielen en Aswoensdag



“

- Niet gevolgd.
- Allerzielen was heel bijzonder en ontroerend.
- Met veel aandacht gedaan. Ook fijn dat er fysiek een askruisje gehaald kon worden en een palmtakje. Het noemen van namen bij verschillende gelegenheden deed mij veel. Bij de basis van geloven hoort 'gekend zijn'. Door het noemen van namen maak je dit concreet.
- Fijn om bij die momenten extra stil te staan.
- Allerzielen verwarmde en ontroerde.
- Aan de Allerzielen viering heb ik geen herinnering meer. De Aswoensdag heb ik zelf bezocht op het marktplein. Dat was mooi.
- Niet gezien.
- Mooi ook de filmfragmenten met verhaal van gevluchte kunstenaars, inspirerend.
- Aswoensdag en Aallerzielen gingen nu juist i.v.m. de taal van de symbolen (as op het hoofd, blokjes met namen van overledenen aan de boom) heel goed op het kerkplein.
- Allerzielen: mooi, respectvol, krachtig. Aswoensdag: spreekt mij persoonlijk iets minder aan maar goed/prima qua dynamiek.
- Geeft een binding met de eigen parochie.
- Helaas waren er ook weer uitvaarten de afgelopen tijd. Deze vond ik nog beter te volgen dan fysiek in de kerk. Maar als het (weer) mag ben ik er liever bij.
- Niet gezien.
- Allerzielen bij de boom was indrukwekkend.

07 - Wat waardeerde u het meest?



- De opmaten. Heel afwisselend en inhoudelijk erg goed. Heel goed camerawerk, creatief. Heel knap dat er iedere keer weer iets nieuws is bedacht. Leuk dat zo veel verschillende mensen hieraan hebben meegewerkt, dat maakt dat je je met elkaar verbonden voelt. Het meest waardeer ik de inbreng van zoveel verschillende mensen d.m.v. filmpjes of live. Verder ook mooie inhoudelijke teksten, mooie overwegingen en mooie muziek.
- De thema vieringen met video's werkten het thema mooi breed uit.
- De eucharistievieringen in de tijd dat er 30 mensen naar de kerk konden en ik die mogelijkheid niet had.
- De livestreams van speciale diensten. Dit zijn de diensten waar ikzelf in de 'normale tijd' ook graag kwam.
- De muziek.
- Waarin wat werd uitgelegd, zoals door Joris. Maar ook de persoonlijke noot: de bloemen in de vazen.
- Opmaten april/mei 2020 heerlijk om te volgen. De opmaten rond Pinksteren 2020 spreken mij heel erg aan. Het staat en voelt dichtbij doordat mede parochianen de voorbeden doen. De kerstfilm was fantastisch. Vlot, duidelijk, tempo. Laatst de Opmaat met de kinderen en de stenen was erg leuk, ook zij worden niet vergeten. De bloemen met ieders namen genoemd. Dit voelde zo verbonden, ik word niet vergeten, wij worden niet vergeten.
- De opmaatjes en andere 'alternatieve' viermomenten, omdat dit laat zien hoeveel rijkdom er is buiten de 'vaste teksten', zonder deze te kort willen doen. Vertrouwde woorden zijn ook nodig.
- De opmaat waren prettig, kort en bondig.
- Vooral Allerzielen waardeerde ik zeer.
- De muziek die erbij was ook die met Joris Verammen.
- De uitzendingen waarbij onze kerk en parochianen centraal staan waardeer ik het meest.
- Korte, max 20 min. uitzendingen, bedacht voor opname, dus niet registratie. En gefocust op één gedachte. Samengesteld uit diverse beelden, teksten, muziek. Participatie van parochianen: goed!
- Uitzendingen allemaal. De Opmaten vanwege het feit dat ze zo mooi uitgedacht waren en de kerkdiensten, omdat mensen die niet kunnen komen toch met de eigen parochie mee kunnen vieren. Dat is voor veel mensen denk ik toch belangrijk.
- Alleen de mis.
- De opmaten, vanwege het brede scala aan thematiek en manieren van naar voren brengen, aandacht voor de parochie en de wereld daarbuiten, met mooie tekst, mooie muziek.
- De bijdragen van Marieke vond ik sterk maar de anderen kon ik ook zeer waarderen.
- De Opmaatjes. Kleinschalige setting.
- De opmaten naar zondag. Aansluiting bij realiteit (via de kunstenaars bijvoorbeeld) sprak me aan.
- Gebeurtenissen in onze kerkruimte die goed te herkennen en te bevatten zijn.
- De 'opmaat' uitzendingen.

07 - Wat waardeerde u het meest? (vervolg)



- Het betrokken zijn. Je had toch nog een beetje binding met de kerk.
- De Opmaten en de Speciale Diensten. Reguliere eucharistievieringen zie ik wekelijks vanuit Utrecht, soms Haarlem. Die hoef ik dan ook niet nog een keer vanuit Hilversum te zien. Bij de Opmaat zie ik weer de geliefde kerk, vaak ook bekende gezichten, ik hoor namen van overledenen die ik goed gekend heb. Voor mij was ook belangrijk de livestreams van de uitvaartdiensten.
- De opmaten.
- Opmaatjes...
- De meeste uitzendingen spraken mij aan. Omdat ze niet (te) lang duurden. En de muzikale omlijsting. Gastoptredens. Prachtig! Zo van genoten!
- Alle vormen van uitwisseling en 'uitreiken' zijn in principe goed. Het helpt te 'herinneren'. Dat er meer is, dat God ons roept en in Zijn hand houdt. En dat er anderen zijn met wie je dat herinneren kan delen. De vieringen zijn prettig omdat ze iets raken van 'het normale' en het eeuwige. Als het ware zoals in de orthodoxe kerk; je mag aanschuiven bij dat wat eeuwig

- doorgaat. Andere vormen zijn ook mooi: wellicht passender voor het digitale en 'moderner'. Korter ook. En daardoor makkelijker in zijn geheel te volgen en met een duidelijk thema/boodschap.
- Dat parochianen vanuit eigen omgeving de voorbede of ander gesproken woord deden. Leuk om weer eens gezichten te zien.
- De niet te lange uitzending valt het best. Een hele misviering spreekt me minder aan. Algemene informatie is belangrijk voor me.
- De persoonlijke noten. Zoals het noemen van de namen met bloemen, de zegening van Iris, het symbool van de stapel stenen op het altaar.
- De Opmaten, qua vorm en inhoud.
- Die speciale dingen zoals de opmaten. En de Stille week. Dat waren echt de krenten in de pap. Elk onderdeel ervan was zo goed gekozen. Vooral in de stille week was het prachtig samengesteld. De muziek, de tekst van Joris, de rustige stem van Inge, de namen... Indrukwekkend mooi.
- Opmaatjes. Vanwege de teksten en het zien van bekende mensen.
- Aswoensdag.

08 - Wat waardeerde u het minst?



- Van mij mag het blijven bij een opname, ingevoegde delen van documentaires voegt voor mij minder toe, hoewel ze zeker interessant waren, maar daar kies ik dan liever zelf voor op een zelfgekozen moment.
- Kan ik eigenlijk niet aangeven.
- Ik heb alle uitzendingen erg gewaardeerd.
- Geen.
- Kan dat niet meer precies aangeven, vond het soms te lang.
- Het hele verhaal van Kierkegaard en het verhaal van Joris Vercammen raken en boeien mij niet. Het is te lang in verhouding met de hele uitzending.
- Het zelf als enige zanger zingen vond ik niet succesvol. Met een paar zangers is prima, maar in je eentje is het wel erg veel.
- Gehele eucharistieviering vind ik persoonlijk te lang.
- Zou ik niet kunnen noemen.
- Eigenlijk geen een.
- Onderdelen (of personen die aan het woord zijn) die niets met onze parochie te maken hebben, vind ik het minst interessant.
- Dat wat niet op de kijker gericht is.
- De registratie van de 'gewone' vieringen. Niks mis mee, maar dan ben ik liever in de kerk.
- De muziek intermezzo 's. Ik denk dat die live beter tot hun recht komen. Muziek is zeer persoonlijk en er is een geweldig aanbod.
- De filmpjes van kunstenaars of vluchtelingen of andere dingen die mijn interesse niet hebben en gauw boven m'n pet gaan...
- Soms de muziek.
- Met livestreams vanuit onze parochie zit ik rustig in m'n kamer en steek evt. een kaarsje aan. Dan vraagt de hele setting eigenlijk om intimiteit. Het is denk ik daardoor dat door mij alle livestream-afleveringen zijn gewaardeerd, hetzij om de inhoud, de herkenning, de inzet en áltijd om de creativiteit.
- Landelijke uitzendingen
- Livestreams, omdat je verlangt naar de goede oude tijden van vieren aan het Melkpad...
- De diensten vanuit Amersfoort. Te langdradig. Niet boeiend.
- De vieringen zijn lang en vanaf het eucharistisch gebed is de aandacht moeilijk vast te houden. De communie zien is niet hetzelfde als deelnemen aan... daar mag wat extra aandacht voor. Misschien dat de pastoor daar wat kan afwijken van de liturgie en zich richten tot de gemeenschap achter het scherm?
- Het verhaal met de trein. (Goede Vrijdag)
- De misvieringen. Omdat ik er niet aan deelneem, spreken ze me minder aan. Ik waardeer wel de inzet en de bedoeling ervan voor hen die er wel van genieten.
- Ik had niet zo veel met de verhalen van Joris, maar dat is persoonlijk.
- Eucharistievieringen. Ik kan niets met een 'spirituele' communie, waarbij ik graag oog hou voor mensen die dat wel kunnen. In die zin was het erg mooi dat beide vormen (Opmaten en vieringen) er waren.
- Vond soms dat na een lezing pastoor t verhaal weer ging herhalen.

09 - Wat heeft u gemist in de communicatie vanuit de parochie?

- Niks, ik vond de communicatie meer dan prima.
- Misschien iets meer vanuit de parochie zelf het wel en wee.
- Via de nieuwsbrief en de parochieapp werkte de communicatie goed.
- De communicatie was in het algemeen goed. Ik had eerder meer info over het weggaan van de pastoor willen hebben.
- Geen enkele, jullie zijn toppers!
- Ik vind dat er super veel communicatie is geweest, diepe buiging voor alles wat er te zien en te volgen was in wat voor vorm dan ook! Kleine voetnoot: ik ben wel teleurgesteld in de communicatie van Victor. Waarom zet Victor ook niet iets op bv het 'uur de app groep open' om elkaar een zalig Pasen te wensen? Voel mij best in de steek gelaten. Maar goed, dit gaat een heel andere kant op dan de gestelde vraag.
- Voor mij was het voldoende.
- Ik had misschien meer medewerking willen verlenen aan 'de opmaat'
- Ik heb geen communicatie gemist, we hebben een rijk aanbod: parochieapp, de Vitus, de website.
- Af en toe een belletje zou heel fijn geweest zijn.
- Ik heb vooral meer online zondagsdiensten vanuit onze kerk gemist.
- De onderlinge contacten. Hoe gaat het met je?
- Niets. Er wordt veel werk verzet door jullie, zowel in de vorm van verrassingsbrieven met paaskuikens, palmtakjes, leuke kaarten van de kinderen, etc. als de nieuwsbrieven, de appjes. Gewoon een groot pakket aan communicatie.
- Vanuit de pastoor wellicht een algemene vraag: hoe is het eigenlijk? Verder vanuit het kerkbestuur juist prima.
- Ik mis de mensen maar daar ben ik niet uniek in.
- Gegeven de omstandigheden is er maximaal gecommuniceerd.
- Als niet parochiaan, maar wel geïnteresseerde kan ik daar niks zinnigs over zeggen.
- Niks. De communicatie loopt volgens mij goed, alleen mag wel een keer worden uitgelegd wanneer en waardoor pastoor Victor zo plotseling op onze parochie is afgeknapt?
- Persoonlijke ontmoetingen.
- Ik hoop van niet ik mis de kerkdienst en het samen zijn. Ik mis de mensen.
- Voor mij is kerkelijk gezien de Coronatijd een goede tijd. Wekelijks zie ik een paar maal het ochtendgebed met pastoor Runhaar, iedere avond/nacht geniet ik van de dagsluiting van pastoor Scheltinga, iedere zondag op mijn eigen tijd is daar de eucharistieviering vanuit Utrecht of Haarlem. Zo is iedere publiciteit vanuit de eigen parochie een extra reden tot vreugde. Het zijn de mensen vanuit de eigen parochie, de saamhorigheid, het gevoel dat je echt een beetje bij elkaar hoort, dat is denk ik wat ik het meeste mis. Maar...dat wás al zo en ik realiseer me heel goed dat mijn leeftijd en lichamelijke conditie dat ook met zich meebrengen.
- Niets, volgens mij is er ruimschoots gecommuniceerd via mails en apps.
- Niks, was creatief en adequaat.
- Het fysiek samenzijn na de dienst.
- Jullie doen het geweldig!
- Ook al ben ik niet regelmatig op zondag in Hilversum, toch miste ik de mensen het meest en nog steeds. Dus de communicatie van mens naar mens maar we kennen de reden en begrijp ik.
- Face to face contact.
- Niets. De communicatie verloopt perfect. Zeer veel waardering voor diegenen die haar verzorgen.
- Ik heb natuurlijk het samenzijn gemist. En voor de kinderen is de verbinding echt weg, hoe fantastisch hard de kinderkerk het ook heeft geprobeerd toch leuk te houden (dank daarvoor!). Maar het is toch anders, en dat merk je. Ze doen mee, maar voelen er weinig meer mee. Maar dat is niemand te verwijten en kan ook niet verbeterd worden. Het is zoals het is. Hopelijk kunnen we dat later weer oppakken. Wat ik wel mis (maar ook dat is overmacht) is de persoonlijke connectie met de pastoor. Met Victor hadden we bv een meditatiegroepje via zoom. Dat was fijn. Maar goed, in afwachting van een nieuwe vaste herder, begrijp ik dat dat ook gewoon even een soort van drijven is. Ik denk dat dat het is: alsof we allemaal een beetje los zand zijn i.p.v. de hechte gemeenschap die we voor ogen hebben. En ondanks de goede pogingen waarbij we elkaars aanwezigheid toch weer een beetje 'voelen', blijft dat toch zo. Daar is niks aan te doen. Dat is op school, in families. We zijn allemaal kleine dobberende eilandjes. We weten van elkaar dat we er zijn, maar gaan grotendeels onze eigen gang.
- Niets. Ik vond dat communicatie heel erg goed was.

10 - Wat zou u willen voor de nabije toekomst als we nog niet kunnen vieren?



- De opmaat viering, dus voor de zondag. Een half uur, prima.
- Gewoon zo doorgaan.
- De parochie-app is erg fijn!
- Ik wil samen vieren. Denk zoals het door jullie gedaan was heel goed werkt
- Een korte overweging.
- Dat Marieke door mag gaan met haar heldere appjes in de app groep. Opmaten met afwisselend kinderen, muziek en parochianen.
- Af en toe een opmaatje, of de kerk openstellen om er te bidden.
- Om de 2 à 3 weken een 'opmaat'.
- De parochieapp, de digitale Vitus en een stream zoals de opmaat bijvoorbeeld is altijd goed. Maar ik realiseer me dat de frequentie van de afgelopen tijd niet haalbaar is.
- Weet ik niet.
- Hetzelfde van de afgelopen tijd.
- Korte momenten. Mag ook zijn een mijmering van Marieke (op diverse plekken). Zo nu en dan weer parochianen-filmpjes als in voorbeelden.
- Nieuwsbrieven, misschien een werkgroepje die mensen nog eens vraagt om iets te laten weten via een filmpje op de mobiel. Zeker niet de bedoeling om alles op het bordje van het kerkbestuur te leggen. Misschien kan het gewoon op de app gezet worden; niet professioneel misschien, maar het is ook belangrijk om de mensen die tot nu toe zo actief geweest zijn wat te ontzien. Mochten we met Pinksteren nog steeds geen viering hebben, dan zou er wellicht iets 'vurig' verzonden kunnen worden om rond te sturen (vuurtje van het geloof brandend houden).
- Een uitzending op zaterdag met een/ de pastoor.
- Mis uit Hilversum of desnoods Utrecht.
- Het is mooi om verschillende parochianen betrokken te zien, wellicht kunnen we dat blijven doen. En inhoudelijke input naast de landelijke livestreams vind ik erg fijn.
- Een korte inleiding bij het evangelie van de komende zondag eventueel nieuws uit de parochie.
- 'Als' de Opmaatjes.
- Weet ik niet, maar laat de samenvieringen na 21 april weer een beetje beginnen...
- 'Opmaat' uitzendingen.
- Opmaat naar de zondag, hoe weinig frequent eventueel ook. Livestream eventuele uitvaart vanuit de kerk. Aandacht hoogfeesten (Pinksteren...). Akker open? Eventuele activiteiten daar nader in te vullen.
- Volgens mij een vrij hypothetische vraag... In principe zal er op korte termijn wel weer wat kunnen/mogen. Dat heeft voor mij de voorkeur.
- Ga door op de ingeslagen weg.
- De korte diensten online.
- Misschien de zaterdagavond live-uitzending. Maar zeker niet wekelijks want dat houdt je niet vol om te produceren met z'n klein clubje mensen. Misschien 1 maal per maand en extra met hoogtijdagen.
- Algemene informatie en korte meditatiemomenten.
- Continuering zoals het nu gaat.
- Ik zou niet weten hoe je dit anders of beter kunt krijgen ik vind het al zo fantastisch wat er gedaan wordt. De apps zijn fijn, en de nieuwsbrieven natuurlijk ook.
- Moet ik over nadenken.
- Misschien een speciale opsomming van de week over de dienst en acties in de kerk en projecten.

11 - Als we weer kunnen vieren met weinig mensen, dan live vanuit Utrecht | Haarlem of vanuit Hilversum?



“

- Ik kijk sowieso liever naar iets als een opmaat dan naar een viering. Spreekt me op internet gewoon wat minder aan. Als ik zou kijken dan liever naar eigen parochie dan naar Haarlem of Utrecht.
- Ik volg iedere week de livestream uit Utrecht maar zou het toch fijn vinden als de mogelijkheid uit onze kerk zou kunnen.
- Utrecht is ook prima. Als wekelijks een livestream vanuit Hilversum te veel van eenieder vraagt, is het voor mij niet nodig.
- Uitzenden vanuit de eigen parochie is voor onze parochianen een verrijking van het aanbod.
- Dat is vertrouwder.
- Online vieringen volg ik niet. Ook uit de eigen parochie niet. Hooguit even snel wat momenten aanklikken om mensen te zien, misschien voorbeden te horen.
- Maar alleen als het niet te veel werk is voor een klein groepje mensen.
- Ik hoop dat ik bij de weinige mensen mag horen en zo niet dan zoek ik wel iets op internet.
- Ik kan me voorstellen dat voor parochianen het heel fijn is om de eigen parochie te zien en de eigen gemeenschap.
- Maar als het gaat kom ik gewoon naar de kerk.
- Zorgt dat je een beetje de verbinding houdt.
- Ik ben zo aan huis gebonden dat ik alles absorbeer wat door de OKK wordt uitgezonden, vooral ook door het kunnen bepalen van je eigen tijd. Utrecht en/of Haarlem kijk ik iedere zondag.
- Merk dat het begrip 'kerk' voor mij hier aan deze plaats is gebonden. Maar voorkeur gaat naar live gaan als het kan en dan is voor mij persoonlijk niets extra's noodzakelijk.
- Gebruik het geld voor ándere doeleinden...
- Utrecht en Haarlem boeien mij niet.
- Op zich is een uitzending überhaupt voldoende lijkt me... Dan kunnen we ons als kerk nog wat meer verbinden. Waarom niet om en om vanuit Utrecht en Haarlem? Als teken dat we een kerk zijn. Of om en om vanuit verschillende parochies? Zodat we elkaar leren kennen...
- Ik heb alleen in het begin naar Utrecht en Haarlem gekeken. Daarna afgehaakt, sorry.
- Ik zou ze wel uitzenden voor de parochianen die liever een thuiswedstrijd zien dan een 'uit-'.
 - Maar ik zal zelden kijken.
 - Maar ik begrijp het ook als dat niet kan.
 - Vind het heel veel werk voor de mensen. Voor mij persoonlijk maakt het me niet uit.

13 - Wat is uw waardering van de livestreams vanuit Utrecht | Haarlem?



“

- Soms is het geluid wat minder. Verder prima.
- Matig is misschien een te hard oordeel. Gezien de vele positieve reacties voldoen deze streams aan een grote behoefte. Dat is een goede zaak. Ik heb veel respect voor allen die er aan meewerken. Vooral voor de cantors. Live maakt het extra moeilijk. De livestreams, destijds uit Amersfoort vond ik ver benden de maat. De beeldregie, de belichting, het geluid, zou veel beter moeten zijn. Gemiste kans.
- De registratie is prima maar de vorm van de dienst leent zich niet helemaal voor livestreams.
- Wisselend eigenlijk. Wel echt te zien dat het met zorg wordt gedaan.
- Ken alleen Utrecht, paasnacht helaas bedroevend. Zo'n gemiste kans...
- Gezien alle beperkende voorwaarden zijn alle diensten vanuit Haarlem én Utrecht bijzonder goed verzorgd! Natuurlijk spreekt het ene lied of die ene preek je in het bijzonder aan, maar dat is veel dank en waardering voor de van alle tijden. Je mist de mensen, de samenzang, het SAMEN. Maar daar staat tegenover dat je nu nog eens een priester hoort en ziet die je helemaal niet kende.
- Kijk alleen naar Utrecht...
- Boeit niet.
- Maar geen binding mee.
- Saai.

14 - Wat zijn we vergeten in de communicatie?



- Een paar minuten inlassen voor het nieuws uit eigen parochie.
- Geen klachten.
- Zou het niet weten. Een parochiaan van Utrecht zei een beetje jaloers: 'Wat een creativiteit hebben ze in Hilversum'.
- Diep respect Dio en Inge, voor de enorme berg werk die jullie verzet hebben om ons al ruim een jaar te voorzien van al die livestreams! Enorm bedankt daarvoor.
- Geen opmerkingen. Volgens mij zijn jullie niets vergeten.
- Even een opmerking over de piano: hij klinkt vals op de livestream. In de kerk zelf hoor ik dat niet zo.
- Ik heb grote waardering voor allen die de afgelopen periode hun bijdrage hebben geleverd om het kerkelijk leven voort te laten bestaan. Dank daarvoor.
- Parochie is ver weg, zeker als je niet in Hilversum woont.
- Veel dank en waardering voor iedereen die zich steeds inzet door middel van muziek en zang, orgel, gebed, met de kinderen... noem maar op. Hulde ook aan pastoor Marieke, die op een heel natuurlijke manier in een nare leemte is gesprongen.
- Best een lange enquête trouwens :) Hoe bevoorrecht we zijn dat we mensen in de kerk hebben die dit zo goed willen en kunnen doen
- Nee hoor niks vergeten, maar vooral heel veel waardering voor jullie creativiteit en wat jullie allemaal doen!
- Mijn complimenten voor de video's van onze parochie en de communicatie via de app.
- Er zou meer gebruik gemaakt kunnen worden van de interactiemogelijkheden, bijv. de chat kan gebruikt worden. Themabijeenkomsten hoeven wellicht niet helemaal 'af' te zijn. Themabijeenkomst met een preek/ voordracht en dan uitwisseling kan wellicht ook mooi zijn. Interactie is wat ik het meest mis, een deel zijn van i.p.v. een consument...
- Dank voor de enorme inzet van Dio en Inge.
- Het ontmoeten in de parochie is belangrijk en dat wordt wel door mij als een gemis ervaren. Samen de misviering doen mis ik ook.
- Dank voor de gelegenheid feedback te geven. Ik kan me voorstellen dat het maken van de Opmaten veel tijd vergt. Maar het hoeft ook niet iedere week. Het is net als met een feestmaal, zo af en toe zorgt ervoor dat het iets blijft om naar uit te zien.
- Dank jullie wel en bravo! (Ik wou dat ik fit genoeg was om te helpen.)
- Misschien extra video over mensen/ parochianen leven in de tijd van corona, misschien een manier om beter de andere kennis maken.

15 - Wat heeft deze tijd ons volgens u opgeleverd of afgenomen? Denk aan: betrokkenheid bij de parochie, aan missen van de eucharistievieringen, aan missen van de gemeenschap... Maar zijn er ook positieve zaken?



- Ik kom zelf weinig in de kerk, maar door de opmaten en actieve communicatie in de app voel ik me juist meer verbonden.
- Persoonlijk contact.
- Natuurlijk gaat er niets boven echt menselijk contact. Dat mis ik dan ook het meest.
- Door de opmaten voelde ik mij wel meer bij de parochie betrokken.
- De betrokkenheid is groter geworden. En ik kan in mijn pyjama de dienst kijken. Bedankt voor jullie inzet.
- Het niet kunnen bijwonen van de eucharistievieringen vind ik akelig, maar achter mijn computer zit ik lekker mee te zingen. In Hilversum bedenkt men telkens toch weer iets bijzonders zoals het openen van de appgroep voor de paaswensen, enz. Mijn grote dank aan allen die zich telkens weer inspannen voor de vele activiteiten en acties!
- Zeker positieve zaken! Ben nog bewuster geworden van wat betekent geloof eigenlijk voor mij, heb ik daarvoor het 'instituut' kerk eigenlijk wel voor nodig? Het antwoord is ja, ik heb Hilversum nodig en de parochianen. Door de opnames kun je ook nog eens terugluisteren om het nog beter door te laten dringen. Toch wel een jammer iets, sommige parochianen verlies je uit het oog tenzij je zelf actief onderneemt met een belletje of kaartje. Daarom is het fijn dat Marieke meldt wanneer er iets is met iemand.
- Er kwam veel creativiteit boven. Het gevoel dat we elkaar nodig hebben, vooral na het wegvallen van de steunpilaren Victor en Gerard, leeft wel sterk bij mij. Gelukkig heeft Marieke haar taak met enthousiasme, positief en opbouwend, opgepakt. Van mij mag zij blijven. Ook het kerkbestuur is moedig doorgedaan: heel veel dank daarvoor! Een algemene coronales vind ik wel, dat het leven gewoon doorgaat, ook als 'niets' meer kan. We 'moeten' altijd zoveel. Toch mis ik de vaste momenten op zondag en woensdagavond wel.
- Negatief: missen eucharistieviering, voor al het zingen en gemeenschap. Positief: eigenlijk niets, hoog uit het voordeel dat je op je eigen tijd kan 'kijken'
- Ook voor onze parochie is het een zware tijd. Voor het kerkbestuur en de pastoor een moeilijke opgave: hoe houden we de club bij elkaar? Het al anderhalf jaar missen van alles wat we in betere tijden met elkaar gewend waren. Positieve zaken: nee en ja. Door het missen van, is de betrokkenheid bij de parochie misschien nu juist beter geworden. Ook de creativiteit en de activiteiten van kerkbestuur en parochianen hebben de betrokkenheid misschien juist groter gemaakt. De tijd zal het leren.
- Het missen van de diensten maar ook de ontmoeting met elkaar.
- Ik ben blij met de uitzendingen maar mis de eucharistievieringen en het samenzijn.
- Ik wil jullie bedanken voor het vele werk wat jullie hebben gedaan.
- Wat mij betreft hadden er meer fysieke diensten in kleine groepen kunnen zijn.
- Positief is dat de vraag wat kerk/ parochie voor mij betekent verscherpt is. Positief is de creatieve verdieping die gevonden werd met St. Maarten, Allerzielen, kerstfilm. Ik hoop dat dat behouden blijft en we niet 'vanzelf' terugvallen in de pre-corona kerk-gang-van-zaken.

15 - Wat heeft deze tijd ons volgens u opgeleverd of afgenomen? Denk aan: betrokkenheid bij de parochie, aan missen van de eucharistievieringen, aan missen van de gemeenschap... Maar zijn er ook positieve zaken? (vervolg)



- Positief zijn zeker de Opmaten en de mensen die daarbij betrokken zijn. Ik mis de wekelijkse eucharistievieringen. Probeer wel betrokken te blijven bij de parochie. Zie zo nu en dan wel mensen uit de parochie. Maar gewoon weer ontspannen mensen spreken, maaltijd en meer, koffie, voelbare gemeenschap.
- Ik mis vooral het zingen en de eucharistievieringen.
- Persoonlijke contacten gemist. Kan niets positiefs bedenken.
- Zien hoeveel energie en ideeën er leven in de parochie, dat is echt heel fijn. Betrokkenheid bij de kinderen van de kinderkerk vind ik heel goed en houdt mij er ook bij betrokken
- Ik had er graag een paar genoemd maar ik weet ze niet.
- De gezamenlijke viering blijft voor mij een ijkpunt.
- Voor mij als niet parochiaan (maar wel geïnteresseerde) waren allerlei digitale momenten leuk om mee te kunnen leven. Bovendien inspiratie voor mezelf. Als geestelijk verzorger heb ik regelmatig een link naar een viermoment gedeeld met patiënten, die behoefte hadden aan geestelijk voedsel, maar die niet meer kerkelijk waren, of die te ziek waren voor een lange viering via NPO of eigen kerk. Dus dank voor alle tijd en moeite die jullie er ingestoken hebben!
- Contact per mail, app en telefoon met sommigen is frequenter dan voorheen. Maar dat weegt niet helemaal op tegen het ontbreken van contact met vele anderen.
- Heel veel gemist. De parochianen, het samen zijn, contract met de pastoor en de echte vieringen. Dat we toch een beetje bij de kerk horen.
- Mooi om op afstand te zien hoe creatief dingen worden opgepakt.
- Nu ik langer dan een jaar op mezelf was teruggeworpen heb ik sterker dan voorheen beseft hoezeer het geloof mij overeind houdt. De dagelijkse voedingsbodem, aangereikt door twee pastores van onze kerk, nl. Runhaar en Scheltinga, was voor mij toch wel het ochtenden avondgebed. Deze regelmaat, samen met een zondagse eucharistieviering, is voor mij een soort van 'geloofsbonus' geweest in Lock downtijd. Bij dit alles hielden de persoonlijke contacten en ZEKER ook de livestream diensten plus de diverse Opmaten de band met de eigen parochie levend. Ik ben razend benieuwd wie onze nieuwe pastoor gaat worden. Het zal een goed gevoel zijn om onze pastorie weer bewoond te weten door een priester die met de parochianen op weg gaat naar verbinding en opbouw. Hopelijk jubelt het Melkpad ooit weer van de Alleluja's!
- De wereld draait gewoon door...
- We zijn in feite een jaar lang aan het vasten. Tja, het is niet anders. Jullie zorgen naar vermogen om de binding met elkaar te houden en versterken. Dat lukt prima! Mis natuúrlijk het live gebeuren, maar geldt ook voor veel in het dagelijks leven...
- De diensten zoals die nu uitgezonden worden, waardeer ik zeer. Ik mis de kerkgang niet (zo). Wel de ontmoeting (fysiek). Marieke Ridder: goede communicatie.
- We weten wat we hebben omdat we het missen. We kennen nu de digitale mogelijkheden en die kunnen zelfs nog beter ingezet worden.
- De binding met de parochie is voor mij sterker geworden. Ben thuis meer betrokken geraakt. Of ik nu meer op zondag in Hilversum zal komen? Tijd zal het leren. Maar daar heb ik nog jaren voor, toch? Hoop ik.
- Hierdoor worden wij (ik althans) ons bewust dat we een gemeenschap zijn. Helaas leven we nu in relatieve afzondering. Als we weer mogen samenkomen zullen de gezichten een lach tonen.
- In algemene zin ben ik er wel over gaan denken wat geloof en godsdienst voor mij betekenen in deze tijd. De routine is weggefallen, en wat blijft er dan over? Daar ben ik nog niet uit. Maar ik vind het wel zinvol om dit eens te overdenken. In die zin brengt corona ook iets goeds: ze nodigt uit tot reflectie.
- Ik denk dat ik dit in mijn antwoorden al heb genoemd. Ik herhaal nog wel graag het grootste cadeau: dat het nu noodgedwongen gelukt is om thuisgebonden mensen de viering mee te laten doen, zoals vroeger de kerkradio.
- Van het feit dat we hebben voor zo lang tijd niet elkaar gezien ik voel dat mensen kunnen beter met elkaar communiceren ook via whatsapp, zoom of YouTube, skype zo de kerk is voor iedereen, nieuwkomers en oudere kerkgangers. Op koffietijd in de kerk zijn het vaak dezelfde groepjes die bij elkaar zitten en de nieuwkomers als een eiland apart.